

JOHN OF GOD

- HEALERN SOM HJÄLPT MILJONER MÄNNISKOR

Av Magnus Pamp

“DET ÄR GUD
SOM HELAR, JAG
ÄR BARA ETT
REDSKAP”

Längs huvudgatan i den lilla brasilianska staden Abadiânia rör sig en långsträckt ström av vitklädda människor. Klockan är halvåtta, morgonljuset tilltar i styrka och stadens små hotell, pousadorna, töms tillfälligt på sina långväga gäster. Flera taxibilar och en buss kryssar sig fram mellan gående, rullstolsburna och kryckförsedda människor. Samtligas mål är Casa de Dom Inácio – platsen där healern och transmediumet João Teixeira de Faria, också kallad John of God, sägs utföra mirakler.

Abadiânia ligger cirka en timmes bilfärd väster om Brasília, och i stadens utkant ligger Casa de Dom Inácio. Där tar John of God tre dagar i veckan emot alla som söker hjälp. Jag kom till Abadiânia tillsammans med en grupp danskar och svenskar – en del allvarligt sjuka, andra med mindre fysiska åkommor och några med avsikten att be om själslig utveckling.

Till Casa de Dom Inácio anländer människor med alla slags sjukdomar; cancer, MS, reumatism och höftproblem för att nämna några. Oräkneliga sägs ha blivit hjälpta, och många helt fysiskt friska. Det uppges att John of God hittills har hjälpt mer än fem miljoner människor. En vanlig dag kan det röra sig om femhundra människor som kommer till Casan, under vissa perioder är antalet långt större.

Att en enda person hinner hjälpa så många människor på en dag är för mig förunderligt. En förklaring är att många så kallade Entiteter arbetar igenom honom, och vid hans sida. Andra namn på dessa Entiteter är ljusvarselser, högre medvetanden och goda andar.

João Teixeira de Faria har sedan tonåren haft gåvan att hela människor, och även nu när han snart är sjuttio år fortsätter han oavbrutet. Han går ner i djup trans och överlämnar sin kropp till andevärlden. Genom honom utför sedan Entiteterna andliga och fysiska behandlingar av olika slag. Han säger själv; *“Det är Gud som helar, jag är bara ett redskap.”* och förklarar sedan; *“Först ber jag till Gud, och sedan överlämnar jag mig till andevärlden. Det är som att jag sover. Jag vet ingenting om det som sker.”* Han är dock nogga med att påpeka att ingen ska avbryta sin läkarordinerade behandling, utan att istället se Entiteternas hjälp som ett komplement.

Flera av Entiteterna har presenterats sig vid namn, och en del har man kunnat verifiera att de levtt tidigare. En av dessa, Dr Augusto de Almeida, säger *“Min falang består inte av tio, inte hundra, utan tusentals hjälpsamma andar.”* I Dr Augustos fall rör sig det med andra ord om ett kraftfullt gruppmedvetande. Totalt har man identifierat ett trettioental Entiteter; Sankt Ignatius of Loyola, Santa Rita, Franciskus av Assisi, Dr Oswaldo Cruz, med flera. Ignatius of Loyola grundade på 1500-talet Jesuitorden och nådde under sitt liv djupa andliga insikter. João valde att uppkalla Casan efter honom.

Helandet startar innan avfärd

Det sägs att så snart du har bestämt för att åka till John of God börjar Entiteterna att jobba med dig, och att de fortsätter även efter din behandling på Casan. Flera av gruppdeltagarna har på olika sätt upplevt Entiteternas energiarbete både före och efter resan, i vissa fall mycket tydligt och i andra mer subtilt.



Behandlingarna som John of God ger är alltid gratis – det som kostar är örtpreparatet som många får utskrivna som komplement till den andliga behandlingen. Cirka 250 kronor kostar örterna, vilket sägs täcka tillverkningskostnaderna. Och den som inte har råd får örterna gratis. Inkomsterna som behövs för att bedriva hjälparbetet kommer mestadels från försäljning av kristaller, souvenirer med mera, i Casans shop. På senare tid har det också blivit möjligt att lämna donationer. På Casan hjälper även många volontärer till, effektivt organiserade, för att hantera det stora antalet besökare.

Mirakler händer hela tiden

Gruppens guide och researrangör, Inez Abrahamzon, besökte Abadiânia första gången för att be om hjälp för sin reumatiska värk och den trötthet hon kände. Värken försvann inte omedelbart, utan den och tröttheten avtog med tiden. Under vistelsen fick hon dock till sig att hon skulle hjälpa andra människor till John of God, och också erbjuda s.k. "tysta resor". Under de tysta resorna ordinerades deltagarna att undvika slentrianmässig social kontakt och får lära sig att djuplyssna på sig själva, något som sammantaget gör att man når längre in i sig själv.

"För många är det en stark upplevelse att möta John of God, berättar Inez. Jag har sett många få hjälp. För vissa går det fort, medan det tar längre tid för andra. Som jag upplever det läser Entiteterna av oss på själsnivå och ser därigenom vilken hjälp vi behöver, och det är inte alltid meningen att vi ska bli fysiskt friska. Ibland är det viktigare att vårt inre helas – våra känslor, vår tro på livet och vår själs dilemman. Det är bra om man vågar vara öppen för mirakel, de händer hela tiden."

Och för mig låter Inez ord trovärdiga. Jag har talat med många – både i den grupp jag reste med och andra som varit där tidigare – som förutom att de i olika grad fått hjälp med sina fysiska problem, även upplever ett nytt inre lugn i sina liv. Saker som tidigare varit känslomässigt jobbiga berör dem inte på samma sätt längre.

Andlig eller fysisk operation? Valet är ditt.

Fysiska operationer utförs ofta på Casan, men är sällsynta i förhållande till antalet människor som behandlas. De fysiska ingreppen behövs egentligen inte (eftersom Entiteterna arbetar på energinivå), men de erbjuds om personen i fråga, eller någon askådare, behöver stärka sin tro på att något verkligen har utförts. Man använder varken bedövning eller desinficering i vanlig mening – andevärlden står för detta och smärta och infektioner uppges vara mycket sällsynta. Om du är intresserad av hur de fysiska ingreppen görs, rekommenderar jag att du tittar på filmklipp på internet (se tipsrutan).

Entiteterna har bett att människorna som besöker Casan ska bära vita eller ljusa kläder, det gör det enklare för dem att avläsa auran. Vilken Entitet som för tillfället arbetar igenom John of God beror på behovet hos personen som söker hjälp. Entiteterna har olika specialiteter, men gemensamt för de alla är deras vilja att hjälpa människor att växa andligt och deras stora kunskaper om helande.

Röster från några som mött John of God

En morgon när jag bevittnar soluppgången från en höjd nära Casan möter jag Diddi Mura från Tyskland. Hon strålar av glädje och berättar att hon fått en fysisk operation som gjort ett starkt intryck på henne.



"Min tjocktarm har varit inflammerad fem gånger, säger Diddi, och min läkare föreslog att jag skulle operera bort tjugofem centimeter av den. En vän hade tidigare fått hjälp med sina njurproblem av John of God så jag beslöt mig för att åka hit först."

"De två första veckorna fick jag fyra andliga operationer på Casan, men innerst inne ville jag ha en



fysisk operation. Det var som att jag behövde det för att tro fullt ut. Jag ville stanna lite till, så jag sköt upp hemresan en vecka. Och när Entiteten sedan frågade mig om jag ville ha en fysisk operation kände jag mig bönhörd."

"Entiteten Dr Augusto gjorde ett tio centimeter långt snitt nedanför min navel på vänster sida, säger Diddi. Allt jag kände var att det hettade lite. Någon sade senare till mig att jag under operationen hade ett stort leende på läpparna. Och det var så jag kände mig – jag var lycklig."

Åsa Kynning

Åsa Kynning från Sunne fick ett möte under en meditation på Casan som berörde henne djupt och hon upplevde även att de andliga operationerna kändes rent fysiskt efteråt.

"Jag har opererats flera gånger tidigare av "vanliga" läkare, säger Åsa. Efter de andliga operationerna kände jag igen hur bedövningskänslan klingade av

och hur det stramade i icke-fysiska snitt. Det var som att Entiteterna också gick igenom alla mina gamla operationssnitt. Flera kändes annorlunda efteråt, mindre strama och svullna. Jag upplevde också att jag i en meditation mötte Maria, Jesus mor, och det fyller mig med sådan frid."

Gitte Lehmann

En hörselnedsättning sedan födseln har gjort att Gitte Lehmann från Odense behöver hörapparat. Läkarvetenskapen har inte kunnat finna någon fysisk orsak till hennes problem.

"För varje möte med Entiteterna gick jag på något sätt djupare in i en process där jag till slut fick en insikt. Under min moders graviditet med mig var det oroligt runt henne, och jag valde att fjärma mig från världen – jag ville helt enkelt inte höra mer. Den här insikten ger mig stort hopp, och det tog bort oron jag haft över att inte veta orsaken."

Gunilla With

Drygt en vecka efter en cytostatikabehandling för Gunilla With från Västerås till Abadiânia. Hon har valt att komplettera traditionell cancerbehandling med andligt helande hos John of God.

“Jag ville ha det bästa från två världar, säger Gunilla. Och efter den första andliga operationen kände jag mig starkare och friskare än vad jag gjort på mycket länge. Givetvis hoppas jag att det ska synas skillnad nästa gång jag röntgas, men i vilket fall som helst har jag fått ett större lugn.”

“Att åka på en ‘tyst’ resa passade mig, fortsätter Gunilla. Jag ville gå djupt in i mig själv, och undvika att störas av det vanliga sociala livet. Ett aldrig så vänligt ‘God morgon!’ gör att man lätt avbryts i sin inåtvända process. Jag mådde bra av att lyssna på det som hände inom mig – och att tillåta det komma till tals utan att bli avbrutet.”



Bodil Bressler

När Bodil Bressler från Älvsjö besökte John of God första gången hade hon haft återkommande huvudvärk sedan barndomen som förvärrats med åren. Hon hade även problem med värk i kroppen som krävde medicinering – något hon försökt trappa ner på, men inte lyckats.

Innan Bodil lämnade Abadiânia den gången frågade hon Entiteterna om hon behövde komma fler gånger. “Två gånger till”, blev svaret. Och nu har hon varit där tre gånger.

“Huvudvärken är mycket bättre, säger Bodil. Den kommer betydligt mer sällan, håller inte i sig lika länge och känns inte lika kraftigt. Och redan efter första resan kunde jag helt sluta med medicinering mot värken i kroppen.”

FAKTARUTA

John of God

Vittnesmålen från människor som fått hjälp med såväl kroppsliga som själsliga åkommor av João är många. Dessa finner du bland annat på internet, i böcker och i dokumentärfilmer.

Här följer några tips där du kan få mer information:

BÖCKER på svenska. “John of God” av Karen Leffler och Heather Cumming. “Mirakelmannen João” av Robert Pellegrino Estrich.

BÖCKER på engelska. “Spiritual Cures” av Ismar Estulano Garcia.

FILM med svensk text. “Healing - Miracles, Mysteries and John of God”, se även www.healing-themovie.com.

INTERNET. Sök t.ex. på www.youtube.com, där du bl.a. hittar inslag med John of God från Oprah Winfrey Show. Även på www.oprah.com finns intressant läsning.

RESOR. Sök på internet. Flera svenska företag arrangerar gruppresor till Abadiânia. En fördel med att åka med en guide är att du kan koncentrera dig helt och fullt på dig själv, och din helandeprocess.



Kurera dig med bad och behandlingar Bättre hälsa ger dig mer ork att göra det du vill!



Yvonne Wikström, ordförande i Vilhelmina fibromyalgiförening och styrelseledamot i Södra Lappmarkens Reumatikerförening

Eksemet försvann och lederna är nu så bra att jag kan promenera Maten, miljön, folket och behandlingarna – det kan inte bli bättre! Det här var verkligen en hälsoreisa där jag fick njuta. Termalbadet var allra bäst, kroppen slurpade i sig mineraler och det påverkade mig starkt. Mitt eksem försvann på några dagar och mest obegripligt var att mina naglar, som brukar dela sig, blev jättefina.

Vänligheten och kärleken var påtaglig. Det kändes som om till och med marken utstrålade kärlek. Jag kramade träd i Feng Shui-parken och fick energi av att vara där. För min fibromyalgi ordinerades sjukgymnastik och massage. Behandlingarna var väldigt annorlunda mot de jag fått hemma och värken släppte i mina axlar. Mina leder är mycket bättre och nu orkar jag gå ut på längre promenader. Guiden, en svensk sjuksköterska, hjälpte mig under läkarundersökningen. Hon var fantastiskt duktig.

Jag rekommenderar alla varmt att åka på hälsoreisa till Slovenien och kommer själv att åka dit igen.

Healingresor med tysta grupper till Brasilien

Åk med till John of God som helar människor från världens alla hörn på sitt center Casa de Dom Inacio.

Våra resor och guider har blivit välsignade av John of God. Vi har högst 12 nya resenärer per guide och förutom våra vanliga healingresor, erbjuder vi dig i november och maj möjlighet att åka med i en tyst grupp.



AKTUELLA RESEDATUM

SLOVENIEN	RESEDATUM
DOBRNA	► 25 sep – 9 okt 2011
ROGAŠKA	► 25 sep – 9 okt 2011
URŠKA	► 25 sep – 4 okt 2011

BRASILIEN	RESEDATUM
HEALINGRESA	► 9 okt – 23 okt 2011
HEALINGRESA - Tyst grupp	► 13 nov – 27 nov 2011
HEALINGRESA	► 8 jan – 29 jan 2012
HEALINGRESA	► 19 feb – 4 mars 2012
HEALINGRESA - Tyst grupp	► 6 maj – 20 maj 2012

FÖR AKTUELL INFORMATION OM VÅRA RESOR och fler resealternativ besök vår hemsida www.bomerang.nu

Mer information: Tel 072-253 90 40, 031-360 84 49 • info@bomerang.nu • www.bomerang.nu